

*Pastor Niclas har ordet:*



## Utbred Guds rike

Älska församlingen hette ett material som EFK i Sverige använde sig av för att stärka lokala församlingar för att se sin möjlighet utifrån de förutsättningar och gåvor som finns i den egna församlingen.

Kan det vara så att vi har allt som behövs för att Guds rike ska utbreda sig i vårt samhälle, att du och jag har fått just de redskap vi behöver för att *"Det lilla ljus jag har ska få lysa klart"*?

Paulus skriver i 1 Pet. 4:10 *"Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd."*

Vi har under årens lopp lyssnat till många predikningar och bibelstudier. Vi har fått många *"tilltal"* om vad Gud vill göra i våra liv och församlingar för att det vi sett och hört ska förverkligas. För att människorna omkring oss, med egen erfarenhet ska få del i det hopp vi äger genom tron på Jesus. Syftet med undervisningen är att förkovra sig i att med den kunskap man tillägnat sig, ska kunna arbeta och praktisera och dela med sig av sin kunskap.

Kanske är det dags att vi på riktigt tar ut vår examen, för våren är här och vi ser att fruktträden knoppas. Det är mycket att förbereda inför sommaren och vi som har trädgård vet vad det innebär. Vi får arbeta för att till hösten bärga in skörden.

Vår frälsare Jesus Kristus vill se sina lärjungar gå ut och förbereda marken.

Gudstjänsten ska vara som en pågående fortsättningskurs för att vi ska hålla oss uppdaterade i vår uppgift, att älska församlingen och göra Honom känd. *"Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbundsblod har uppväckt vår Herre Jesus Kristus, från de döda, Han skall fullkomna er i allt gott, så att ni gör Hans vilja. Och Han vill verka i oss det som behagar Honom, genom Jesus Kristus"*.

*Jesus älskar dig!*