



## Pastor Niclas har ordet:

# Jag vill lära känna Kristus och kraften...

Gud är god! Kan man säga något annat när man tänker på allt Han gjort för oss. När vi närmar oss Jesus i bön har vi direkt kontakt med Honom. Så låt oss fortsätta att med förväntan vara i bön för varandra, vårt samhälle och alla våra nära och kära. Men framför allt detta att få leva i Hans närhet är en nåd som vi så lätt glömmer att tacka för.

Paulus uttrycker det så bra i Filipperbrevet 3:10 (Bibel 2000) **"Jag vill lära känna Kristus och kraften från Hans uppståndelse"**. Det är en rörelse framåt, en väg att vandra på som hela tiden för oss närmare målet.

Att känna Jesus på ett sådant sätt gör att all rädsla och ångest måste ge vika för Hans helighet, renhet och närhet. Detta gör att vi också fylls av mod och frimodighet när det gäller att leva för Honom och dela med oss av vår relation med Honom som är vår väg, vår sanning och vårt liv.

Vi får upphöja Hans namn i vår vardag och när vi samlas till Gudstjänst. Korset som vandrar mellan oss där vi får 5 minuter att dela med oss, kan vara till djup och rik uppmuntran för dem som lyssnar.

Att uttrycka vad Jesus betyder för dig är att bekänna dig till det eviga hoppet. För Jesus kommer snart! En sanning som blir alltmer tydlig.

1 Joh. 3 börjar med orden **"Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn"**. Och när det gäller Jesu återkomst står det vidare att **"Var och en som har detta hopp till Honom renar sig liksom Han är ren"**.

Här är det åter livet i Kristus som är det centrala. Att leva i ständig relation till trons upphovsman och fullkomnare gör oss till Hans förtrogna och till Hans ljus i mörkret.

Kom ihåg att du är älskad och värdefull!

Fridshälsningar! Från **Niclas** och **Elisabeth**