

Pastor Niclas har ordet:



Livets viktigaste val, välj Jesus!

De var en morgon som jag undrade, om jag skulle äta gröt eller mysli innan det givna kaffet.

I Jemen undrar många föräldrar om de ska sluta äta den lilla mat de eventuellt har, så att deras barn ska kunna överleva i den stora hungerkatastrofen.

Tänk vilken enorm skillnad det är, på det val vi människor står inför. Listan kan göras lång på olika val och beslut människan står inför.

Dagligen måste vi fatta olika beslut i stort och smått. Men om jag zoomar in fokuset på mig själv och det liv jag lever, på moral och hur jag behandlar mina medmänniskor, så blir det så tydligt att jag inte alltid räcker till. Jag kan lätt göra väldigt själviska val som inte ger så god eftersmak.

I Bibeln skriver Paulus att det jag vill, det gör jag inte och det jag inte vill det gör jag. Detta är nog ett dilemma vi alla brottas med.

Men visst känns det gott i hjärtat att göra gott mot någon annan, att uppmuntra och trösta, sätta andra före sig själv.

Jesus ger oss det som vi kallar den gyllene regeln ”*Du ska älska din medmänniska som dig själv*”.

Vi har så fina grannar och en av dem har helt osjälviskt flera gånger hjälpt mig med min bil, och i församlingen får jag ofta uppmuntran och hjälp.

En sak som betyder mycket är orden ”*Vi ber för dig och din familj*”. Allt detta är ingen självklarhet, utan bottnar i ett personligt val.

Jesus Kristus gjorde ett val, som betyder liv för alla som vill tro, han säger ”*Ingen tar mitt liv ifrån mig, utan jag ger det frivilligt*”. Sedan får vi göra valet själva, helt personligt.

Livets viktigaste val!

Du och jag måste välja Jesus framför allt annat, redan här och nu och inför det nya år som väntar.

Med önskan om en God jul och ett Välsignat nytt år!