



Pastor Niclas har ordet:

Ljuset lysør i mörkret

"I början fanns Ordet. Ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Han fanns hos Gud i början. Genom honom blev allting till, och utan honom blev ingenting till av det som finns till. I Honom fanns livet, och livet var människornas ljus. Ljuset lysør i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det." **Johannes 1:1-5**

Dessa ord påminner och uppmuntrar oss om att Jesus är Ordet som utgått från vår himmelske Far, att Han är livet och ljuset i våra liv. Sedan är Han av evighet.

När Jesus (Ordet) kom till oss förändrades de mänskliga förutsättningarna radikalt. Mörkret och ondskan har inte längre sista ordet. När Ordet kom till oss besegrades ondskan och döden. Detta innebär att vi måste göra ett val, för frälsningen är en gåva som måste tas emot. I själva verket handlar det om ett utbyte där vi måste ge våra liv till Honom för att Han ska kunna bli vår Frälsare och Herre. Först då får vi uppleva det eviga livet och ljuset från Jesus. Vi är kallade av Gud att vara ljus och bärare av det eviga hoppet i vår tid, till att dela denna fantastiska gåva till våra medmänniskor. När profeten Jeremia fick sin kallelse säger han *"Herrens ord kom till mig"*.

Som församling är det viktigt att se och förstå att Herrens ord har kommit till oss och att Hans kallelse vilar över dig och mig. I rädslan över sin viktiga kallelse och för fienden säger Herren *"Var inte rädd för dem, för jag är med dig och ska rädda dig"*.

Detta löfte ger även Jesus till oss idag i Matt. 28:18–20 *"Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn, och lär dem att följa allt som Jag har befallt er. Och Jag ska alltid vara med er, ända till tidsålderns slut"* Låt Guds ord tala till dig, och genom dig. Då kan vi gå in i den kallelse Han gett oss i vår tid och på vår plats. Låt våra Gudstjänster vara platsen där Gud talar och utrustar oss till tjänst för Hans rike.