



Pastor Niclas har ordet:

Seger som övervinner

"För alla som är födda av Gud övervinner världen. Detta är den seger som har övervunnit världen: Vår tro. Vem kan då övervinna världen? Bara den som tror att Jesus är Guds son."

1 Joh. 5:4-5

När man tänker på hur små och få de första församlingarna var så är det nästan ofattbart hur de kunde stå emot allt motstånd de ständigt mötte. De hade aldrig gått med enbart mänsklig makt.

Vi läser att bara det som är fött av Gud övervinner världen. Det är vad tron handlar om. Den har inte kommit till genom fina tankar och god ledningsförmåga. Den är en gåva från Gud, inte vilken tro som helst utan tron på Jesus.

Detta kan låta överdrivet, som om all fara är över. Men det visste dom alltför väl att den inte var.

När Paulus såg tillbaka ser han att det inte var hans kraft som bevarat honom och hjälpt honom att övervinna världen, nej, det var tron på Jesus.

Tron är en gåva att ta emot.

I Filippébrevet säger Paulus om Guds frid, att den ska bevara våra hjärtan och tankar i Jesus Kristus. Den friden är inte något ömtåligt som vi måste kämpa för att bevara. Tvärt om!

Guds frid är den starka makt som ska bevara oss. Så är det med tron också. Visst möter vi motstånd och det blir som om vi måste kämpa för att bevara den. I den här världen är tron alltid en kämpande tro. Men ändå är tron som Gud ger, den starka makt som håller oss uppe även i tvivlets stunder. Den bevarar oss och den övervinner världen. ***Vi får tro på Jesus, för han är vår styrka och seger!***

Fridshälsningar Niclas och Elisabeth!