

Pastor Niclas har ordet:



Låt oss tacka Gud...

När jag var barn och gick i skolan fick den som hade födelsedag ett ljus på sin bänk och hela klassen stod upp och sjöng.

Problemet för mig var att jag fyllde år mitt i sommarlovet så det där fick jag aldrig uppleva. Men en gång bjöd jag klassen på födelsedagskalas efter sommarlovet. Mamma ordnade och dukade och jag var förväntansfull, men när den utsatta tiden för länge sen passerat hade ingen ännu kommit. Minns att jag var riktigt ledsen, men då ringde det på dörren, det var en av de grabbar jag lekte med nästan varje dag. Trots att jag var ledsen över alla tomma stolar vid bordet, så var jag väldigt lycklig över min ”verkliga” vän som kom. Den vännen har jag fortfarande kvar i mitt liv.

Sedan jag flyttade hit till Åland har jag fått många nya vänner, och jag trivs väldigt bra.

Snart firar Åland 100 år, här är vi alla med och firar. Vi kan verkligen ha ett ordentligt kalas, vi kan alla tacka Gud för denna vackra plats och för att vi lever på en ”fredens ö”. Jag tror ju på Gud och på att Han hållit sin hand över vårt land. Därför kommer det säkert fler än en för att fira Åland på sin födelsedag. Ytterst är det Gud vi skall hylla, tacka och fortsätta be om beskydd, inte bara för oss, utan också för de länder som just nu har det svårt och kämpar för sin överlevnad. Jag tror att vi behöver hitta tillbaka till grundtryggheten i Jesus Kristus.

Jesus säger i Matteus 11: *”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila.”*

Så låt oss med glädje fira Åland och svara ja till Jesu personliga kallelse. För på Hans kalas är vi alla välkomna, och jag är säker på att dit kommer många fler än en verklig vän.

Grattis och Gud välsigne alla ålänningar!