

Pastor Niclas har ordet:



Gud är trofast

Gud ville nämligen låta all sin fullhet bo i Sonen, och genom hans blod på korset har Gud slutit fred och försonat allting med sig, både det som finns på jorden och det som finns i himlen.

Kolosserbrevet 1:19

Nu är äntligen våren och sommaren på gång och det blir allt ljusare för varje dag. Naturen väcks till liv på nytt.

Vilken rikedom och prakt Gud har lagt ner i sin skapelse, för livet segrar över dödens makt. Naturen får fungera som en påminnelse om att Kristus uppstod ifrån det döda och att det segrande livet är tillgängligt för alla som vill tro och ta emot.

I Kristus Jesus har vi liv, det liv som är av evighet. Vi får också påminna varandra om att det livet gäller allt det som lever, rör sig och är till. Hela skapelsen lovsjunger Gud.

När Jesus säger i Johannes 6 ”*Jag är vägen, sanningen och livet*”, så betyder det att han är fullkomligheten själv och att om vi väljer den vägen så har vi allt i honom. Det är vackra ord, men det är mycket mer än så.

När otrons vindar blåser och när de ”saliga” känslorna inte riktigt finns där, så får vi komma ihåg att Gud har fullbordat frälsningen för dig och att allt är försonat. Så lita inte för mycket på dina egna känslor och tankar om Gud, utan lita på Guds tankar om dig.

Gud är trofast och håller vad han lovat. Därför kan vi frimodigt fortsätta att tjäna Honom både i med- och motgång.

I församlingen och den gemenskap vi har med varandra, får vi ta till oss hälsningen i Paulus brev till Efesierna 1: 18, 22-23 ”*Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni inser vad det är för hopp han har kallat er till och vilka härliga rikedomar som han har låter de heliga få ärva. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han också till huvud för församlingen. Församlingen är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i allting.*”

Med önskan om Guds frid och välsignelse! / Niclas och Elisabeth