

Pastor Niclas har ordet:



Glädjen i att gå till Herrens hus

***Jag blev glad när man sa till mig: "Kom, så går vi till Herrens hus".
Ps 122***

Den här vallfartssången skrevs av David i glädjen över Jerusalem och Guds hus. Psalmen avslutas med orden: "***För HERRENS, vår Guds, hus skull vill jag söka ditt bästa***".

Här uppmanas vi också att be om fred för Jerusalem och att det går väl för dem som älskar Jerusalem. Här ligger en djup och mycket viktig hänvisning till Guds församling i vår tid. Det är nämligen så att Guds hus fortfarande är heligt det vill säga Guds egendom.

Församlingen är Kristi kropp och Kristus är dess huvud. Du och jag är en viktig del i detta. Genom frälsningen, bekännelsen och dopet till Kristus blir vi lemmar i denna kropp. Vi får aldrig ta lätt på denna sanning, för det är Gud själv som ordnat detta genom Jesu försoning på Korset.

Därför har vi alla en stor anledning att med glädje komma samman till bön och gudstjänst. Den glädjen och tacksamheten får vi dela med varandra när vi fortsätter vår vandring med Jesus.

Eftersom denna psalm av David är en vallfartssång, så påminns vi om att vi är på väg framåt. Inte mot ett osäkert och diffust mål, utan mot löftet om den slutgiltiga frälsningen då Jesus kommer åter och till den eviga glädjen i det "Nya Jerusalem".

Tänk att få vara ett Guds barn! Det är nåden som bär oss och vi har blivit friköpta från hopplösheten.

Vi har förmånen att tillsammans med allt Guds folk söka Herrens bästa och vara Hans händer och fötter här på Åland. Därför kom med glädje, förväntan, ge och ta emot i Guds hus. Du är betydelsefull och älskad.

Fridshälsningar ***Niclas*** och ***Elisabeth***