

Pastor Niclas har ordet:



Det vi hört och sett!

"Ja livet uppenbarades, Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Vår gemenskap är med Fadern och Hans Son Jesus Kristus."

– 1 Joh. 1: 2-3

Ett kärnfullt bibelställe som säger att livet uppenbarades genom Fadern och Hans son Jesus Kristus! När Gud uppenbarar någonting, betyder det att Han har ett uppdrag för den tilltalade.

Vi har uppenbarelsen i Guds ord. Gud själv är Guds ord enligt Joh.1. Det ordet har vi fått för att lära känna Gud och göra Honom känd. Det fina med detta skriftställe är, att det ger oss direktiv, för hur vi ska bemöta människor.

Det står inte att de ska tro som vi gör, utan *"För att också de skall ha gemenskap med oss"*. En gemenskap där Jesus vill vara i centrum och uppenbara sig med sin Ande, för att frälsa och leda människor på livets vandring fram till ett evigt liv.

Vi får alltså förmånen att dela denna vision och välkomna andra att lära känna Jesus, som har gett sitt liv för oss. Därför är visionen/uppenbarelsen i grunden en fråga om att vi var och en ska vara trygga i Gud, och tro Hans ord. Guds ord ger riktning och vägledning genom denna tids vilshenhet. Ordspråksboken 29:18 (Folkbibeln) *"Utan uppenbarelsen går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning"*.

Då har vi en fantastisk glädje och möjlighet framför oss, om vi bara på allvar tar vara på hur Gud vill uppenbara sin vilja för oss här och nu.

När vi ber för vårt samhälle, för Kristi kropp, samt att vi är öppna och villiga för Guds ledning, är avgörande för att Jesus genom oss ska kunna skina och vara en välkomnande röst, som bjuder in till gemenskap med oss och Jesus Kristus. För en dag kommer Han att uppenbara sig på nytt för hela mänskligheten.

Jesus kommer snart!