

*Pastor Niclas har ordet:*



## Gott Nytt År!

Vad vill vi ska vara nytt?

Vi längtar alla efter förändring och ombyte, men samtidigt är vi så rädda för allt som är annorlunda och ovanligt.

*"Se jag gör allting nytt"* säger Jesus och med de orden förstår vi att Gud har tänkt om oss att vi ska förändras och röra oss framåt, samt att mogna och växa till på alla områden och se nya möjligheter när de invanda och trygga inte längre fungerar. Det farligaste tillståndet för oss är stagnation, där allt är stillastående och passionen och viljan att gå vidare för länge sedan avtagit. Just därför manar och pochar Guds ord på uppmärksamhet eftersom uppmaningarna om förnyelse och framtidstro ständigt återkommer.

I Efesierbrevet 4:21-24 läser vi: *"Ni har fått höra budskapet om Honom, och ni har undervisats om Honom så som sanningen är i Jesus. Därför ska ni sluta leva som ni gjorde förut och kasta av er ert gamla jag som går under och är fyllt av bedrägliga begär. Ni ska förnyas till ande och sinne och ta på er den nya människan, som är skapad till att likna Gud i rättfärdighet och sann helighet".*

Det nya som vi önskar är att lyfta blicken och se varifrån vår hjälp kommer och att med ett öppet sinne och hjärta möta det nya året i en ny överlåtelse åt Jesus som vill fylla våra sinnen med nya tankar och idéer. Då blir vi rustade att möta nya utmaningar och vinna nya segrar för Guds rike 2018. Våga släppa taget om det gamla och sträcka fram dina tomma händer så att Gud kan fylla dem med hopp och framtidstro.

Nyårshälsningar *Niclas och Elisabeth*