



Pastor Niclas har ordet:

Ordet är Jesus själv!

I Andra Timoteusbrevet 3:16 kan vi läsa: *”Hela skriften är inspirerad av Gud och kan användas då man, tillrättavisar, korrigerar och fostrar till rättfärdighet, så att den som tillhör Gud blir väl rustad för alla goda gärningar”.*

En gammal kämpe, aposteln Paulus sitter i fängelse för sin tros skull. Men han är ändå inte sysslös. Han vägleder andra som är i svårigheter fram till en personlig tro på Jesus Kristus. Han stärker de kristnas tro. Han skriver brev till församlingar och till enskilda.

Om Timoteus, sin andlige son och medarbetare har han en varm omtanke. Breven till honom ger också oss vägledande ord.

Det här bibelstället ställer Guds ord framför allt annat, som talats och skrivits. Guds ord är ständigt aktuellt därför att det är ingivet av Gud. Därför kan det aldrig förlora sitt värde och kraft. Det talar om Guds fantastiska ingripande i människors och mänsklighetens liv. Låt det bli en verklighet för dig att det är Guds tilltal till dig.

Underordna dig Ordet och tro på budskapet om Guds rika och frälsande löften. Bara genom att hålla fast vid Guds ord får du visshet om frälsningen. Vers 15: *”Där kan du hitta all den vishet du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus”.*

Att läsa Bibeln och uppleva Ordet i sitt liv är att vara bärare av det. Föreställ dig att ditt namn står där istället för Timoteus. Ordet är ju Jesus själv. Vi behöver gripas av Ordets sanningar till förnyelse, förundran och kärlek till Gud.

Med Guds ord i våra hjärtan kan vi möta alla vindar av otro. Den bästa uppgift vi har är att kunna ge Guds ord vidare åt längtande människor. Trohet mot Guds ord kan förvandla vårt liv och förvandla andras liv.

Önskar dig en välsignad sommar!